

*J över en vecka har jag nu drivit omkring här på öppet vatten. Ensam är jag.*

*Jag lyckades få med mig tio saker från mitt kära skepp innan hon förliste.*

*Stackars Hedvig som tjänat mig så fint i nästan femtio år. Hon var en underbar skuta.*

*Skamfisad men rejäl.*

*Den här dagen har varit som nästan alla andra dagar. Natten var kylig och jag hade tur som fick med mig en varm tröja från skeppet. Regnet kom in över gummi-flotten strax efter det att solen stigit över horisonten. Jag drog för presenningen som skyddar bra mot regnet. Där satt jag i nästan fem timmar och hörde regnet smattra mot presenningen medan gummi-flotten guppade vidare mot okänd destination.*

*Så slutade regnet,*

*Lika plötsligt som det började. Det fungerar så, här på havet.*

*Ena stunden är det lugnt och havet ligger spegelblankt och i nästa har det blåst upp till kusling. Solen bränner nu och jag måste skydda min kropp igen. Om jag bränner mig och får solsting är jag i stort trubbel. Det gäller att vara försiktig. Jag dricker sparsamt från min 30 liters dunk av vatten. Jag har den hela tiden under presenningen så den inte står i solskenet och blir för varm. Plockade även med mig de 25 liters flaskorna med vatten.*

*Jag vet att det är vattnet som kommer avgöra om jag överlever eller ej. Noterar i min loggbok hur mycket jag dricker varje gång, varje dag för att se att jag inte gör av med för mycket. Jag vet att jag borde dricka minst en liter vatten per dag, men försöker klara mig med mindre. Jag tillagar mina torrade matportioner på primusköket.*

*Då går det lite vatten också. Det är lite besvärligt att göra mat på den här lilla gummi-flotten, men det har gått bra hittills.*

*En måltid om dagen har jag bestämt att jag får äta. Inte mer.*

*Femtio dagar, inte längre. Så länge räcker maten och vattnet. Måste nå land innan dess.*

*Måste försöka fiska lite också. Finns en hel del fiskar runt omkring flotten.*

*Såg några hajar igår. Kändes sådär. De kom inte fram till gummi-flotten. Denna gång.*