

*Nytt år . . . gott nytt år på mig!*

*Ni vet inte om det, men jag lyckades bygga mig själv en ny flotte.*

*Rätt stilig om jag får säga det själv . . . och det får jag faktiskt.*

*Jag guppade omkring på havet igen. Flotten full med proviant. Livet var helt plötsligt bra mycket bättre. Kände mig hemma på havet. Ön hade på något sätt dränerat mig på livslusten. Konstigt ändå att ett sådant vackert paradis kunde bli som ett fängelse.*

*Havet! Jag älskar havet!*

*Den märkligaste saken hände när jag var ute på havet.*

*Jag såg en annan båt som jag följde mot några öar i närheten. Var mest lite nyfiken på var den var på väg och tänkte jag kunde få skjuts med en lite större skuta. Så jag följde efter den . . . tills de kom till en ö. Det var då jag såg vilka det var som klev av båten. Styrhjörn och hans vedervärdiga bror Aggram. Iskan kokade i mig och nu tänkte jag få min hämnd.*

*Försiktigt tog jag mig iland och gömde min flotte. Jag följde efter bröderna och det var då jag såg min älskade skeppskatt. Det var som jag misstänkt hela tiden. De hade till och med tagit min katt.*

*Jag kunde knappt tro mina egna ögon, men de båda bröderna följde efter katten. Det var han som ledde de runt på ön, min kära katt. Nu förstod jag. Skeppskatten leder de till en skatt.*

*Jag smög efter sällskapet. Hur skulle jag kunna locka bort bröderna från skeppskatten?*

*Här skulle jag behöva er hjälp!*

*Skicka mig förslag till hur jag ska göra. Jag sitter och väntar och håller ögonen öppna.*

*Bevakar och smyger. Inväntar era svar och väljer ut ett som jag verkligen tror på.*

*Jag vet att ni är de jag kan lita på.*

*Tack!*

*Er käre vän Kapten K. Latitud*

*På ön med katten som kan hitta skatten.*